

YAZAN: Tuğçe ŞILKA

ÜLKE: Polonya

ŞEHİR: Pułtusk

KOORDİNATÖR KURULUŞ: Stowarzyszenie Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu FIYE

EV SAHİBİ KURULUŞ: Przedszkole Miejskie nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku

PROJE ADI: Growing Together

BAŞLAMA TARİHİ: 01/09/2016

BİTİŞ TARİHİ: 31/07/2017

E-POSTA: tugce-silka@hotmail.com

POLONYA'DA 80 GÜN!

Merhaba!

Neredeyse üçüncü ayıma girmek üzereyken yoğunluktan dolayı ilk raporumu daha yeni yolluyorum. O yüzden uzuuun bir yazıya hazırlanın.

İlk olarak AGH sürecimi anlatmakla başlayacağım. AGH yapmaya Şubat 2016'da karar verdim ve hemen süreç hakkında bilgi toplayıp proje arayışına geçtim. Sanırım benim için en zorlu aşama burasıydı. Kendiniz için uygun bir proje bulmak ve buna seçilmek gerçekten zorlu bir süreç ama 2 ayın sonunda Fransa'daki bir projenin koordinatörüyle skype görüşmesi yaptım ve gönüllü olarak beni seçtiler. 'Şimdi Polonya'dasın, Fransa'daki bir projeye nasıl seçildin?' diye sorabilirsiniz. Hemen yanıtlayayım. Maalesef bir projeye seçilmeniz o projeye gideceğiniz anlamına gelmiyor. Benim için de bu durum gerçekleşti. Fransa'nın Albi şehrindeki bir lisede ingilizce derslerinde yardım edecektim. Projeye Mart 2016'da kabul edildim fakat proje daha onay almamıştı ve Temmuz 2016'da koordinatöründen projenin onay almadığı haberini aldım. Tahmin edersiniz ki benim için çok üzücü bir haberdir. Onay almama durumunu hiç düşünmemiştim ama 1 haftalık depresyondan sonra tekrardan projelere başvurmaya karar verdim ve şansımıza GENÇTUR'un blogunda şuanki projeme rastladım ve hemen başvuru sürecine başladım. Öncelikle GENÇTUR ile bir skype görüşmesi yaptım ve onların onayını aldıktan sonra koordinatör kuruluşa başvuru yaptım. Başvuru sürecini sanırım herkes biliyordur. CV ve motivasyon mektubumu yolladıktan sonra koordinatörüm bir skype görüşmesi yapmak istedi. Skype görüşmesinde çok fazla stresliydim ama koordinatörüm o kadar tatlıydı ki birden bütün stresim gitti ve çok güzel bir görüşme yaptık. Ertesi günde iyi haberi aldım.

Tamam projeye seçildim. Peki bundan sonra ne yaptım? Benim için yine sıkıntılı bir süreç başladı.

Projemin başlamasına 1 aydan kısa bir süre vardı ve hemen vize alıp Polonya'ya gelmek zorundaydım. Vize almak zor değil fakat bekleme süreci çok sıkıntılı. Vize evraklarını toplamak çok uzun sürmedi ama vize görüşme tarihi proje başlangıcından 2 hafta önceydi ve tahmin ettiğiniz gibi vizem zamanında gelmedi ve projeme 13 gün geç başladım.

Buraya kadar hep zorlu kısımları anlattım ama muhtemelen bunları siz de AGH sürecinizde yaşayacaksınız. Bence tek düşünmeniz gereken şey AGH'nin hayatınızda ne kadar büyük bir değişiklik yapacağı ve tüm bu zorlukların buna değeceği olmalı.

Şimdi güzel kısımlara geelim. 13 Eylül'de İzmir'den yola çıktım ve akşamına Varşova'nın 1 saat uzaklığında olan Pułusk'a geldim. Koordinatörüm beni havaalanından aldı ve çok kolayca yaşayacağım eve geldik. 2 Fransız ve 1 Kolombiyalı ev arkadaşım var. Eve geldiğimde beni kreplerle karşıladılar. AGH'nin bir diğer güzelliği de projeniz boyunca çok güzel insanlarla çok güzel deneyimler ediniyorsunuz. Sanırım en sevdiğim yönü de bu.

İlk gününden sonra herşey çok hızlı gerçekleşti. Dördüncü günümde şehirde özel bir etkinlik vardı ve biz de gönüllüler olarak bir stand açtık.



Pułusk Günü

Çok güzel bir gün geçirdik. Varşova'daki bazı gönüllüler de o gün için bize katıldı ve standta gelenlere Türkçe, Fransızca, İspanyolca, Portekizce ve Çince öğretip çeşitli oyunlar oynadık. Benim için Polonya'ya hoşgeldin günü gibiydi. Ev arkadaşlarımı, 'mentor'ları ve şehirdeki insanları tanımak için harika bir gündü.



Meslek lisesindeki 'kültürler ve yemekler' etkinliği

Pułtusk günü yaptığımız tek etkinlik olmadı. 2 ay içinde bir çok etkinlik düzenledik. Pułtusk gününden hemen sonraki ilk etkinliğimiz bir meslek lisesindeki öğrencilere ülkemizden yemekleri öğretmekti. Ben biber dolması ve böreği seçtim. İyi ki de seçmişim. Her iki yemekte onlar için çok değişikti ve öğrenirken çok keyiflilerdi. Ben de onları gördükçe daha da mutlu oldum.

Eylül'ün sonunda ise On-Arrival eğitimine katıldık. Varşova'da çok güzel bir hafta geçirdik. Tüm gönüllüleri tanımak ve Varşova'yı görmek çok güzeldi. Eğitim ise kesinlikle mükemmeldi. Eğitimciler rahat hissetmemiz ve eğitimden iyi bir sonuç almamız için ellerinden gelen herşeyi yaptılar. Yaklaşık olarak 25 gönüllüydük ve 1 hafta boyunca birlikte birbirimizin kültürlerini tanıdık. Bunun dışında 'team-building' aktiviteleri yaptık. Projelerimize daha iyi nasıl katkıda bulunabiliriz, Polonya'daki zamanımızı en iyi nasıl değerlendiribiliriz gibi konuları tartıştık. Benim için olduğu gibi eminim tüm gönüllüler için de mükemmel bir haftaydı.



On-Arrival eğitiminde dansçılar ile birlikte



Anaokulundaki çocuklar ile

Bunlar dışında tabii ki birde günlük işim var. Engelli ve engelsiz çocukları biraraya getiren bir anaokulunda çalışıyorum. Sınıfımda yaklaşık olarak 15 çocuk var ve hepsi birbirinden tatlı. Maalesef sınıfımda bulunan öğretmen İngilizce bilmiyor. Bu Polonya'da sıkça rastlanan bir durum aslında. Çoğu insan, özellikle Pułtusk gibi küçük bir şehirde olan insanlar İngilizce bilmiyor. Anaokulumda şuana kadar bu sorun olmadı.

Bütün öğretmenler İngilizce bilmemelerine rağmen benimle konuşmak için çok uğraşıyorlar. Gerek Google Translate kullanarak, gerekse el hareketleriyle ya da benim bildiğim az Rusça, onların bildiği az İngilizce ile anlaşıyoruz. Çocuklar da çok tatlı ve sürekli benimle vakit geçirmek istiyorlar. Bu yüzden dil benim için sorun olmadı. Çalışma saatlerimde pazartesi cumaya kadar 9:00-15:00 arası. Gün boyunca öğretmene yardım ediyorum. Özellikle çocukların ders saatinde çocuklara yardım ediyorum. Onun dışında çocuklarla İngilizce oyunlar oynuyorum.

Ayrıca 'Language Cafe' adında bir etkinliğimiz var. Her iki haftada bir okullara gidip öğrencilerle vakit geçiriyoruz. İngilizce aktiviteler düzenleyip daha çok konuşma becerilerine odaklanmaya çalışıyoruz. Hergün anaokulunda çalışan biri olarak ara sıra liselere gitmek fena olmuyor hani.



'Language Cafe'

Benden bu aylık bu kadar. Geçirdiğim bu iki ay benim için çok heyecanlı ve eşsiz bir deneyim oldu ve böyle de devam etmesini umuyorum. Umarım AGH yapan herkes benim hissettiklerimi hisseder.

Hepinize keyifli zamanlar diliyorum...

Tuğçe Şilka