

Yazan : ERDİ EROĞLU
Ülke : İNGİLTERE
Şehir : SHEFFİELD
Koordinatör Kuruluş : YOUTH DISCOVERY VENTURES
Ev sahibi Kuruluş : YOUTH DISCOVERY VENTURES
Proje Adı : SOMETHİNG MORE EVENTS
Başlama Tarihi : 1.4.2016
Bitiş Tarihi : 4.10.2016
E-posta : erdieroglu@gmail.com

GÜNEŞİN BATMADIĞI DİYAR - BİRLEŞİK KRALLIK'TA

AGH'yi ilk olarak geçmişte kısa dönem bir projeye katılmış olan bir arkadaşımın duymuştum. Mantığını kapsamını araştırdığımda kendi adıma mutlaka gerçekleştirmem gereken bir hedef olarak gördüm. Bu programa katılmak benim için oldukça önemliydi çünkü üniversitedeyken tembellikten, boşvermişlikten dolayı ne Erasmus ne de Work and Travel gibi programlara gitme durumum olmamıştı. Hele bir de mezun olduktan sonra işsiz kalınca yurtdışına gitme hayali iyiden iyiye kendini hissettiriyodu.

Nihayetinde bu hayali İngiltere gibi bir ülkede hayata geçirme fırsatı buldum. Ki aklımda olmamasına rağmen. Proje arayış sürecim epey bir zaman almıştı. İnternette sürekli akredite kuruluşları araştırıyor, proje metinlerini okuyor, ilanları düzenli takip ediyordum. Yaptığım başvurular olumsuz sonuçlanıyor geri dönüş alamıyordum. Bu durum beni yıldırmıyordu. Çünkü bu olayı bir kere kafayı takmıştım ve inatla bunu gerçekleştirme peşindeydim. Nitekim de bu çabalar sonuç verdi. Bir gün internette, yerel topluma ve çocuklara yönelik outdoor etkinlik organizasyonu yapan ve gerçekleştiren bir kurumun AGH ilanını gördüm. Proje içeriği çok ilgimi çekmemişti açıkçası ki, aslında AGH için en önemli hususdu bu. Sizin yeteneklerinize ve ilgi alanlarınıza uyan bir projeye eşleşebilmek çok önemli. Ama ilanda benim ilgimi çeken bir nokta vardı ki o da projenin İngiltere'de gerçekleşecek olmasıydı ve proje için dört gönüllü seçeceklerdi ki bu da şansınızı artıran bir durumdu.

Başvurmaya karar verdim, belgelerimi gönderdim ve hemen sonrasında başvurumun çok olumlu görüldüğüne dair karşı taraftan bir e-mail geldi ve bir süre sonra da skype görüşmesi için bir davet aldım. Yarım saatlik bir görüşmenin ardından bir hafta sonrası, proje için kabul edildiğime dair mesaj geldi. Mutlu olmuştum ancak kafamda şüpheler vardı, proje için net değildim. Öyle ki başka ülkelerden aklıma daha çok yatan yer almayı daha çok istediğim projeler vardı ancak onlardan da olumlu bir yanıt gelmemişti. Velhasıl, ben de eldeki fırsatı değerlendirmeye karar verdim. Ekim 2015'de projenin ulusal ajansa başvurusu gerçekleşti ve Nisan 2016'da ise AGH maceram başlamış oldu. Bu yazıda AGH maceramı kendi açımdan olumlu ve olumsuz yanlarıyla değerlendireceğim.

Çocukluğumda bir süre Almanya'da bulunmuştum ve İngiltere benim ikinci Avrupa serüvenim olacaktı. O yüzden az çok nasıl bir düzen ve yapıyla karşılaşacağımı biliyordum. Projem İngiltere'nin Sheffield kentindeydi. Nüfus olarak yanılmıyorsam ülkedeki beşinci büyük şehir. Manchester

kentine arabayla bir saatlik mesafede. Geçmiş yıllarda şehir çelik sanayi üretiminin en önemli merkezi olduğu için insanlar tarafından çelik şehri olarak adlandırılmış. Ayrıca şehir meşhur Game of Thrones dizisinin aktörlerinden Sean Bean'in doğup büyüdüğü yer ve kendisi koyu bir Sheffield United taraftarı.

Neyse projenin ilk haftası tanışma faslı ve bilgilendirme aşamasıydı. Proje direktörüyle yaptığımız toplantılarda gönüllüler olarak projeden ne beklediğimizi nasıl bir proje süreci geçirmek istediğimize yönelik aktarımlarda bulunduk. Ancak ne yazık ki kendi açımdan ilerde proje açısından bu beklentilerin pek dikkate alınmadığını ve buna yönelik adımlar atılmadığını gördüm. Ayrıca bizim dahil olduğumuz AGH projesi kurumun ilk AGH projeseydi. Bu da çeşitli sıkıntıların yaşanabileceği anlamına geliyordu. Belki de bundan dolayı İnfomal Öğrenme süreci açısından zayıf bir proje süreci geçirdim.

Bir diğer sıkıntı da ev sahibi kuruluştaki iki genç direktör arkadaştan birinin biz projeye başlamadan önce işten ayrıldığını ve farklı bir yerde çalışmaya başladığını öğrendik. Dolayısıyla kuruluşun ve projenin başında tek bir kişi kalmıştı. Bir dernek açısından enteresan bir durum. Diğer bir enteresanlık da ev sahibi kuruluşumuzdaki direktör aynı binada faaliyet gösteren başka bir kuruluşun(dernek olmayan) da bir parçasıydı. Bundan dolayı da sık olmasa da zaman zaman bizden öteki kurumun işlerinde yer almamız bekleniyordu. Bu durum sonra bizim için çok büyük sorun olmadı çünkü, ev sahibi kuruluş pek çok faaliyeti diğer kuruluşla beraber yürütmekteydi. Ancak AGH sözleşmemizde böyle bir durum yer almıyordu. **O yüzden AGH'ye katılacak olan arkadaşların böylesi durumlara karşı bilinçli olmalarını tavsiye ederim.**

Diğer bir olumsuz durum da gönüllüler için ayrılan haftalık yemek parasının miktarı ev sahibi kuruluşun insiyatifindeydi ve kurum bu miktarı asgari düzeyde tutmaktaydı. Kişi başı ilk zamanlar haftalık 20 sterlin itiraz ettikten sonra ise 25 sterlin almaktaydık ki bu para ancak gıda market alışverişi için yeterli olmaktaydı ve evde pişirmek gerekiyordu. Daha sonra katıldığımız ulusal ajansın eğitim toplantısında eğitmenler bize bunun yeterli miktar olmadığı ve iyileştirilmesi gerektiğini söyleseler de ev sahibi kurum açısından durum pek de öyle olmadı.

Benim için diğer önemli sorun ise projedeki diğer gönüllülerdi. AGH sürecinizin mutlu geçmesi için en önemli mesele budur heralde; kurduğunuz arkadaşlıklar. Projeye Polonya, Romanya ve Estonya'dan birer gönüllü katılmıştı ve iki kız iki erkektik. Gerçi Estonya'dan gelen erkek arkadaş kızların tarafına yatkındı ve birbirlerine yakın oldular. Kafa yapılarımız birbirimizle hiç uyuşmuyor ve bu da işleri daha zor hale getiriyodu. Akdeniz ülkesinden gelen biri olarak o samimiyet ve sıcaklığı bulamamıştım. Geçen zaman içinde kentteki üniversitede okuyan Yunanistan ve farklı ülkelerden arkadaşlarla tanışmıştım. Kısa zamanda kaynaşmıştık. Ne de olsa komşu işte.

Projenin ana teması Community events, etkinlik organizasyonlarıydı. Hafta sonu bölgedeki park alanlarında gerçekleşen ailelere ve özellikle çocuklara yönelik bu etkinliklerde t-shirt tasarımı ve çeşitli el işi aktivitelerini gerçekleştiriyorduk. Hafta içi çalışmamız rutin olarak ofiste geçmekteydi ve bilgisayar başında çalışıyoduk. Etkinliklerin hazırlık aşamasında gerekli hazırlıkları yapmaktaydık. İnternette sosyal medyadan ve iletişim kanalları üzerinden insanları

bilgilendirmek, bazı web programlarını kullanarak grafik ilan broşür tasarlamak görevlerimiz arasındaydı. Benim içinde en çok keyif aldığım iş ise çeşitli video, kısa filmler hazırlamak ve



bunları kurgulamak oldu. Yaratıcılığımı kullandığım videolar hazırlamak oldukça hoşuma gitti ve bu konuda olumlu tepkiler aldım.

Gelgelelim Birleşik Krallık'ta namı diğer Büyük Britanya'daki hayata. Her ne kadar ülkemizde İngiltere ülkesi olarak adlandırsak da; ülke resmi olarak Birleşik Krallık olarak geçmekte ve İngiltere'nin de dahil olduğu Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda ülkelerinden oluşmaktadır. Burada hayatın kalbi başkentı Londra'da atmakta aynı bizde İstanbul'da atmakta olduğu gibi. Londra'yı ilk olarak AGH arrival training kapsamında görme fırsatım olmuştu. Merkezi gerçekten çok güzel bir şehir. Birleşik Krallık'taki diğer şehirler ile kıyaslandığında arada ciddi bir gelişmişlik farkı var. Mimari anlamda çok etkileyici. İngiltere için pahalı bir ülke olduğu söylenmekte. Londra açısından bakıldığında doğru bir yargıdır. Gerek ulaşım gerek kiralar, sosyal yaşam ve yeme içme diğer bölgelere kıyasla bu şehirde gerçekten pahalı. Benim kaldığım şehir Sheffield'ta ise hayat pahalılığı nispeten daha düşük seviyede. İstanbul'da doğup büyümüş biri olarak bu şehir bana oldukça küçük gözükte, neredeyse İstanbul'un bir ilçesi kadar kaldığını söyleyebilirim. Durum kent merkezi açısından böyle. Küçük bir kent meydanından, Taksim İstiklal Caddesi'nin çeyreği kadar uzunlukta bir alışveriş caddesinden oluştuğunu söyleyebilirim. Bir de bu caddenin sonunda yer alan ufak bir katedral. Benim açımdan oldukça sıkıcı bir şehirdi. Sosyal yaşantı açısından kentte Türk restaurantları dahil bir çok yeme içme mekanı, barlar bulunmakta. Kentte iki üniversite yer almakta ki burdaki öğrenci nüfusu kente ciddi bir dinamizm getirmekte.

Şehrin en sevdiğim yanı yeşil alanların fazlalığı oldu. Hatta şehir için şöyle bir tabirleri vardı: "Burdaki ağaç sayısı insan sayısından fazla" Gerçekten de kent bir çok bölgesinde doğal yeşil alanlara parklara ev sahipliği yapmakta. Hemen her mahallede bir park alanı bulunmakta ve bu alanlar titizlikle korunmakta. İnsanlar boş vakitlerinde yanlarına eşlerini çocuklarını alarak ya da

köpekleriyle beraber parklarda gezintiye çıkıp stres atarken, bizim ülkede ise aileler hafta sonları AVM'lere akın ediyor. Yaşam alanımız oralar olmuş çünkü.

Neyse biraz da iklimden bahsedeyim İngiltere'de hava benim için genel olarak berbattı. Tüm yaz dönemini orda geçirmeme rağmen güneşli gün sayısı oldukça azdı. Yağış çok olmasa da hava genelde hep kapalı ve kasvetliydi. Bu da oldukça can sıkıcı bir durumdu. Burada geçirdiğim yaz mevsiminin İstanbul'un sonbahar mevsimine eşdeğer olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun dışında ülkedeki mimari gerçekten çok güzel ve estetik. Özellikle evlerin mimari yapısı ve kullanılan malzemeler Türkiye'den oldukça farklı. Yaşadığım şehirde bizdeki gibi apartmanları hiç görmedim. Evler genelde ikişer katlı ve genelde birbirlerine bitişik tek bir blok üzerine dizilmiş. Binaların estetik açıdan oldukça muntazam, masalsı bir havası vardı. Ülkede trafik bizdekinin aksine sol taraftan akmakta özellikle yolun karşısına geçerken bu durumu oldukça yadırgıyorsunuz. Öte yandan insanlar genelde nazik ve sevecenler. Bu ülkede görgü kuralları ve nezaket son derece önemli. Sosyal yaşamda insanlar bu gibi değerlere çok dikkat etmekte. Bulduğum süre içerisinde herhangi bir kötü tavırla ve uygulamayla karşılaşmadım.

Benim için en zorlayıcı durum dil konusu oldu. İngilizce iyi bilmeme rağmen insanlarla iletişimde oldukça zorlandım. Bölgenin aksanını, konuşma biçimini anlamak benim için sıkıntılıydı. Türkiye'de öğrendiğiniz İngilizce'nin oldukça farklı bir versiyonu konuşulmakta. Cümle içerisinde belli kalıpları kullanmadan, kelimeleri farklı şekillerde telaffuz ediyolar. Ama İngilizce'min geliştiğini söyleyebilirim. Ülkede oldukça ciddi göçmen nüfusu bulunmakta, dünyanın her yerinden insanlarla karşılaşabilirsiniz. Buna Türk nüfusu da dahil. Bulduğum süre içerisinde 10'a yakın şehri gezme fırsatım oldu. Liverpool, Birmingham, Manchester gibi şehirler dahil. Manchester en çok şaşırdığım şehir oldu. Görülmeye değer pek bir şeyin olmadığı vasat, ortalama altı bir yerd. Ayrıca son dönemlerimde İskoçya'yı da gezme şansım oldu. Glasgow ve ardından başkent Edinburg. Edinburg oldukça etkileyici, görülmeye değer güzellikte olan bir kent. Tarihi mimarisıyla şehir adeta bir açık hava müzesi ve büyük bir kültürel mirasa sahip. Şehri gördükten sonra AGH projesini böylesi bir şehirde yaşamayı tercih ederdim açıkçası.

Velhasıl AGH'nin en güzel tarafı size kendinizi aşma ve yeni dünyaları keşfetme fırsatı sunması. Her ne kadar kendi açımdan projem keyifli geçmese de, yurtdışında yaşadığım keşif süreci buna değerdi.





Edinburgh

